

MARIANE FACK SCHRIJFT EERSTE LUIK VAN TRILOGIE OVER VERBODEN LIEFDE

“Ik overwoog ooit een bekering tot het jodendom”

KNOKKE-HEIST/LISSE-WEGE Voor haar roman 'De Zielsgeliefde' duikt de Lisseweegse schrijfster Mariane Fack diep onder in het gesloten milieu van de orthodoxe joden. Het boek is het eerste luik van de trilogie 'De Besjert' over een verboden liefde en speelt zich af in Knokke.

DOOR STEFAN VANKERKHOVEN

Mariane Fack (60) was jarenlang secretaresse in het AZ Zeno in Knokke-Heist, woonde een tijdlang in een klein Italiaans dorpje in de buurt van San Remo en runt tegenwoordig het kleine centrum voor holistisch welzijn Aurora op de Markt van Lissewege.

De trilogie 'De Besjert' is niet haar literaire debuut. In 2004 bracht ze de literaire maffiathriller 'Tentakels' uit, waarvoor ze inspiratie vond tijdens haar Italiaanse jaren. Naar eigen zeggen is ze tegenwoordig echter niet zo trots meer op dat eerste schrijfsel, omdat het nooit grondig geredigeerd werd.

KNOKS HOTEL

'De Zielsgeliefde' gaat over de verboden liefde tussen een vrijgevochten Knokse hoteluitbaatster en een Antwerpse orthodoxe jood. "Ik heb lang in Knokke-Heist gewoond en had in de badstad veel contact met joden", vertelt Mariane Fack. "In 't Zoute en in de Oosthoek hebben veel Ant-



De Lisseweegse auteur Mariane Fack met haar boek 'De Zielsgeliefde'. (foto gf)

“Zielsgeliefden overstijgen elk religieus dogma”

MARIANE FACK

werpse joden een tweede verblijf, omdat er in Knokke een synagoge is. Wist je dat het voormalig Grand Hotel op het Van Bunneplein, dat afgebroken is, een koosjer hotel was? Met in de keukens twee sets van alles: koelkas-

ten, diepvriezers, kookplaten, zelfs borden en servies. Vlees en melkproducten moeten bij de joden immers strikt gescheiden blijven. Om het 'koosjer'-label te behouden, kreeg het Grand Hotel vroeger geregeld controle van het Rabinaat in Antwerpen.

"Ik heb mij altijd verbonden gevoeld met de joodse gemeenschap. Waarom precies kan ik moeilijk uitleggen. Op een bepaald moment in mijn leven ben ik zeer ver gegaan, ik had een onverklaarbare drang om tot die joodse gemeenschap te behoren en overwoog zelfs een bekering! Maar dat heeft verregaande consequenties als je niet Joods geboren bent, want de orthodoxe jo-

den leven strikt volgens de letter van de Thora en de Talmoe. Gelukkig maakte de opperrabijn mij duidelijk dat een bekering helemaal niet nodig was."

JOODSE ROOTS

"Mijn familienaam zou joods zou kunnen zijn, volgens de genealogie vind je die naam ook in Israël. Veel joden hadden indertijd de familienaam Fackenheim. Om vervolging te vermijden en niet zo joods meer te klinken, hebben ze hun naam verkort tot Fack. De klik om deze trilogie te schrijven kwam er toen ik een film zag over Parijs ten tijde van de bezetting. Plots kwam een slagerij in beeld met de naam 'Chez Fack'.

Ik heb veel gepraat met religieuze joden en ook Israël bezocht om dieper in die cultuur te kunnen graven. Het thema dat orthodoxe joden niet mogen trouwen met iemand die niet Joods geboren is, intrigeerde mij enorm. In mijn boek kant de familie van een Antwerpse jood zich tegen een relatie met een ongelovige Knokse vrouw. Maar beide hoofdpersonages zijn 'zielsgeliefden' of 'tweelingzielen'. Wetten en religieuze gebruiken kunnen die liefde niet tegenhouden. Trouwens, volgens de Talmoe kun je als niet-jood toch een joodse ziel hebben."

TWEELINGZIELEN

"De naam van mijn trilogie 'De Besjert' is een Jiddisch woord dat moeilijk te vertalen is: letterlijk betekent dit de eeuwige ziel die God voor jou voorbestemd heeft van bij de Schepping. Deze liefde op zielsniveau staat ver verheven boven de aardse liefde. Daar kunnen religieuze dogma's niet tegen op. Over dat conflict en het feit dat de verliefde man vast zit in de religieuze geboden en verboden van zijn godsdienst, draait mijn roman. De geëmancipeerde Knokse vrouw ziet haar leven steeds complexer worden in haar drang om bij haar zielsgeliefde te zijn", aldus Mariane Fack.

'De Zielsgeliefde' van Mariane Fack speelt zich af in Lissewege, Knokke-Heist, Antwerpen en Jeruzalem. Het boek is uit bij Paris Books en kost 21,95 euro. Info: www.debesjert.be en Facebookpagina De Zielsgeliefde De Besjert.